

# Bezinning en een stukje mysterie

'Op reis' was dit jaar het thema van de Open Monumentendag die het weekend plaatsvond.

ARNHEM

In heel Arnhem waren bijzondere gebouwen geopend voor publiek die dat normaliter niet altijd zijn. Zo ook de loge van de Vrijmetselaars, net over de Arnhemse gemeentegrens in Velp.

Er doen heel wat geruchten de ronde over de Vrijmetselarij.

Zo zou het een sekte zijn met allerlei vreemde rituelen.

Dit onbegrip komt waarschijnlijk voort uit het gesloten karakter van de groepering, want wie zich werkelijk verdiept in het hoe en wat komt tot een hele andere conclusie.

Daarom is een open dag een goede manier om kennis te maken.

"Er zijn in Arnhem verschillende soorten loges", vertelt mevrouw Stevens die zelf lid is van de gemengde orde Ramses. "

Er zijn loges voor alleen mannen . en alleen vrouwen, maar ik vond het juist fijn om in een gemengde groep te zitten.

Zodat het ook echt een afspiegeling wordt van de samenleving.

" Maar wat is de Vrijmetselarij nou precies? "Je zou het kunnen omschrijven als spiritueel, maar dan niet op een zweverige manier", vertelt ze.

"Voor mij is het een stukje bezinning. Je praat met elkaar, zonder vooroordelen.

Je probeert anderen ook niet te overtuigen van je eigen gelijk.

Iedereen heeft zijn of haar eigen waarheid en dat is goed.

Politiek en religie worden altijd buiten de gesprekken gehouden."

Het gebouw aan de Arnhemsestraatweg herbergt ook een tempel.

Op de muren zijn allerlei symbolen te zien.

Het midden van de vloer is verdeeld in witte en zwarte vlakken.

Het is er rustig, bijna sereen.

"Symbolen spelen een hele belangrijke rol", aldus Stevens.

"In de tempel dragen de mannen smoking en vrouwen zwart witte kleding.

Iedereen heeft een vaste plek; de leerlingen, de gezellen en de meesters.

"Soms houdt iemand een presentatie, dat noemen wij een bouwstuk.

Muziek speelt ook een belangrijke rol".

Over de rituelen bestaan een hoop geruchten en dat zal waarschijnlijk wel zo blijven omdat er niet over gesproken wordt met niet-leden.

"Daar hebben we een afspraak over. Wat er binnenin gebeurt, dat blijft binnenskamers."

Zo behouden de Vrijmetselaars toch nog een stukje mysterie.



Het gebouw aan de Arnhemsestraatweg herbergt ook een tempel. Op de muren zijn allerlei symbolen te zien. Foto Marion Keijzer